

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ

**Προς
Τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ,
Υπόψη Δ/ντος Συμβούλου κ. Δ. Τζώρτζη**

**Κοιν. : Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη
14.06.2018**

Όλοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ, οι άνθρωποι που με αποφασιστικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό συνέβαλαν τα μέγιστα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά τη διάρκεια των 30 ετών ζωής της,

αφενός, δημιουργώντας ουσιαστικά εκ του μηδενός αγορά φυσικού αερίου στη χώρα μας, μέσω υλοποίησης των αναγκαίων και υψηλής ποιότητας υποδομών, αποδοτικής και ευέλικτης διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος με παράλληλη ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, διεύθυνσης του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και με παροχή πρόσβασης σε τρίτους - κυρίως στα πλαίσια διάθεσης σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου της στην αγορά- για ενίσχυση του ανταγωνισμού,

αφετέρου, διατηρώντας τον υγιή και κερδοφόρο χαρακτήρα της επιχείρησης, στη βάση και του ολιγάριθμου προσωπικού της, ακόμα και την τελευταία δεκαετία μέσα σ' ένα περιβάλλον βαθιάς οικονομικής κρίσης, καθώς και τον σημαίνοντα ρόλο της στην εισαγωγή και διανομή του αερίου στην χώρα, σε όλη την διάρκεια της δραστηριοποίησης της, αναδεικνύοντας την ως ένα από τα ελάχιστα επιτυχημένα παραδείγματα επιχείρησης ελεγχόμενης από το Δημόσιο,

με βασικό γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου που εξυπηρετεί, μακριά από λογικές συντεχνιασμού και προνομίων,

με θλίψη και οργή διαπιστώνουμε συνδυασμένα το τελευταίο διάστημα επιλογές με επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στην απαξίωση της

εταιρείας, με το πρόσχημα «πιέσεων από τους δανειστές» ή στο όνομα «της απελευθέρωσης της αγοράς και της ενίσχυσης των συνθηκών του ανταγωνισμού»!

Ειδικότερα, η ΔΕΠΑ το τελευταίο διάστημα μοιάζει πειραματόζωο που με πρόσχημα δεσμεύσεις τις οποίες υποτίθεται ότι καλείται να αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο έναντι των δανειστών, αναδιρθρώνεται, μεγαλώνει ως προς ένα τομέα ή συρρικνώνεται ως προς άλλους, σαν <<πείραμα» με αβέβαιη κατάληξη. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι επί σειρά ετών οι **Ελληνικές αρχές στερούμενες πλήρως ουσιαστικού και σε ορισμένες περιόδους στοιχειώδους Εθνικού Ενεργειακού σχεδιασμού** σπεύδουν μονίμως, την τελευταία στιγμή, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, να ικανοποιήσουν απαιτήσεις προερχόμενες από τους δανειστές χωρίς τεκμηρίωση ωφελιμότητας και ίσως αντιφατικές και εν πολλοίς αλλοπρόσαλλες -, παρουσιάζοντας εικόνα απόλυτης έλλειψης συνοχής και δομημένου σχεδιασμού με αποτέλεσμα οι αποφάσεις, είτε να υπαγορεύονται κατ' ευθείαν από τρίτους παράγοντες με σκοπό ίσως την χειραγώγηση της αγοράς, είτε να λαμβάνονται στο πόδι με προκάλυμμα και στη βάση ανέλεγκτων ίσως εισηγήσεων «στρατιών» χρυσοπληρωμένων συμβούλων.

Έτσι, δρομολογείται η παραχώρηση δραστηριοτήτων της και η πώληση θυγατρικών της ΔΕΠΑ, μέσω «τεμαχισμού» της και περιορισμού της θέσης της στην αγορά. Η αρχή έγινε με την πώληση της 100% θυγατρικής της, ΔΕΣΦΑ, όπου- σε αντίθεση με άλλες συναφείς πωλήσεις- **τα έσοδα αυτής της πώλησης δεν ενισχύουν καν το ταμείο της μητρικής εταιρείας!** Ακολούθως, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 73/2009 που προβλέπει μόνο νομικά (και όχι ιδιοκτησιακά) διαχωρισμένες οντότητες μεταξύ των δραστηριοτήτων προμήθειας αερίου και διανομής του, υλοποιήθηκε η διάσπαση των ΕΠΑ σε εταιρείες διανομής και εμπορίας αερίου καθώς και η απόσχιση από τη ΔΕΠΑ του κλάδου της διανομής αερίου μέσω ίδρυσης νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της. Εντούτοις, η ΔΕΠΑ πιέστηκε περαιτέρω και σε αποχώρηση από τη λιανική αγορά αερίου (!!), όπου, μετά από επίπονες και επίμονες διαπραγματεύσεις στη βάση του ότι μια τέτοια απαίτηση **ΟΥΔΟΛΩΣ συνάδει με τον εμπορικό χαρακτήρα της εταιρείας, ενώ ΔΕΝ απορρέει από ενωσιακούς κανόνες**, φαίνεται να καταλήγει σε απόφαση αποχώρησης της μόνο

από την μια εταιρία λιανικής προμήθειας και την εξαγορά της άλλης, ικανοποιώντας πλήρως τις επιθυμίες της ENI και της SHELL, αντίστοιχα.

Γράφτηκαν στον Τύπο συγκεκριμένα ποσά για την εξαγορά του 51% του μεριδίου της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας από την ENI και αντιστοίχως τελείως δυσανάλογα και αδικαιολόγητα ποσά για την εξαγορά του μεριδίου της Shell σε ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής, η οποία είναι ευρέως γνωστό ότι εδώ και μία διετία τουλάχιστον, έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ελληνική αγορά. Ποσά που θα αναλώσουν κατά το ήμισυ τα διαθέσιμα της εταιρείας, που χτίστηκαν με χρηστή διαχείριση των υπηρεσιακών παραγόντων και αποτελούν το μοχλό χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ πρακτικά έχει ήδη εκχωρήσει έμμεσα ποσοστό από το χαρτοφυλάκιο των προμηθειών της σε τρίτους (μέσω των δημοπρασιών αερίου), ώστε να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά και ισότιμα στην αγορά. Επιπροσθέτως, ενημερωνόμαστε καθημερινά από τον Τύπο, πως το Υπουργείο (Π&ΕΝ) 1^ο απεργάζεται σενάριο διάσπασης της ΔΕΠΑ σε εταιρεία δικτύων και εταιρεία εμπορίας αερίου και 2^ο προτείνει τροπολογία στο μόλις πρόσφατα κατατεθέν πολυνομοσχέδιο με την οποία υποχρεώνει τη ΔΕΠΑ σε διενέργεια δημοπρασιών αερίου έως ότου το μερίδιο της στην αγορά φτάσει στο επίπεδο του 40%, αποδυναμώνοντάς την κατ'αυτόν τον τρόπο, κατά συνέπεια δυνητικά προς όφελος τρίτων, οι οποίοι χωρίς προσπάθεια θα καρπωθούν μερίδιο της αγοράς που η ΔΕΠΑ με πολύ προσπάθεια ανέπτυξε μέχρι τώρα και την ώρα που παράγοντες της ενεργειακής αγοράς - εξέφρασαν δημοσίως την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη παραμονή της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά!!!!

Με ποιο σκεπτικό θα γίνει η ανωτέρω «διάσπαση»; Βάσει ποιου επιχειρηματικού σχεδίου; Με ποιες προβλέψεις για την κατανομή του προσωπικού στις 2 (;) νέες εταιρείες; Υπάρχουν ήδη συμφωνίες ξεκαθαρίσματος των 2 ή περισσότερων εταιρειών που θα προκύψουν από τον «μετασχηματισμό», φορτώνοντας «περιττό» προσωπικό στις μη εμπορικές εταιρείες;

Η προτεινόμενη τροπολογία με την οποία η ΔΕΠΑ υποχρεώνεται να συνεχίσει τη διενέργεια δημοπρασιών αερίου έως ότου το μερίδιο της στην αγορά περιοριστεί στο 40%, πέραν του ότι απαξιώνει πλήρως τον ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών όπως της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

επιχειρεί βίαιη παρέμβαση στην αγορά με ζημία της ΔΕΠΑ προς όφελος τρίτων, πλήττοντας - τελικά την επιζητούμενη απελευθέρωση της αγοράς!!!

Επειδή το συνονθύλευμα των ανωτέρω πολιτικών και συμπεριφορών είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη απαξίωση της ΔΕΠΑ, ενός εκ των εν δυνάμει παικτών της αγοράς σε βάρος της απελευθέρωσης της,

Επειδή σε ενδεχόμενη επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ αυτό θα στερήσει το Ελληνικό δημόσιο, από ένα σημαντικό και τακτικό έσοδο παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, στο οποίο υποτίθεται ότι προσβλέπει,

Επειδή μία συρρικνωμένη ΔΕΠΑ αποτελεί εύκολη λεία για τους ανταγωνιστές της,

Επειδή θα τεθεί σε κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας την οποία οιονεί η ΔΕΠΑ εξασφαλίζει έως σήμερα,

οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ, καλούν τη Διοίκηση της, Διευθύνοντα Σύμβουλο - Δ.Σ. της Εταιρείας, έστω την ύστατη στιγμή, να απομονώσουν από κάθε συζήτηση οποιοδήποτε σχέδιο υποτίμησης της αξίας της και συρρίκνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και να προασπίσουν με αποφασιστικότητα και συναίσθηση της ευθύνης της θέσης τους, ως οφείλουν, τη βιωσιμότητα της εταιρείας σε καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς, με ισότιμους κανόνες για όλους τους παίκτες της και σε περιβάλλον εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και όχι συμφερόντων τρίτων και επίσης να ενισχύσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας στην τρέχουσα μορφή της.

Επίσης, οι ενέργειες βιωσιμότητας της εταιρείας πρέπει να στοχεύουν σε 2 άξονες, 1^ο μια ενιαία ΔΕΠΑ & 2^ο απόσυρση ΑΜΕΣΗ της τροπολογίας (που ψηφίζεται ΣΗΜΕΡΑ).-